

DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST.

Liturgie:

(middagdienst)

Votum & groet

Zi: Ps. 89:1.2

Gebed

Schriftlezing: Gal. 2:15-21

Zi: Gez. 91 (GKB)

Preek: Zondag 12

Zi: Gez. 131:3.4.9 (GKB)

Credo

Zi: Ps. 89:3.7

Gebed

Kollekte

Zi: Gez. 68:1.2.3

Zegen

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Vanmiddag begin ik met een vraag. Het is een belangrijke vraag. Het is zelfs de belangrijkste vraag van je leven. Als je nadenkt over wat Paulus schrijft ga je die vraag stellen. Het is deze vraag: 'Leeft de Here Jezus in mij?' 'Leeft Hij in U?' Dat vraag ik ook aan jullie, jongens en meisjes: 'Leeft de Here Jezus in jou?'

Paulus zegt dat over zichzelf. 'Ik ben met Christus gekruisigd. Toch leef ik, dat wil zeggen: niet ik, maar Christus leeft in mij.' Leeft de Here ook in ons?

Waarom is die vraag zo belangrijk? Wel, als Christus niet in je leeft ben je ook geen christen. Dan heb je niets aan Hem. Dan hoef je b.v. straks geen kerstfeest te vieren. Want als de Here Jezus niet in ons is heb je niets te vieren. Je hebt niets aan zijn geboorte. Niets aan zijn lijden en zijn opstanding uit de doden. Je staat misschien wel als christen bekend maar als de Here Jezus niet in ons is stelt dat niets voor.

Leeft Christus in ons? Wat stel je je daarbij voor? Waar kun je dat zien? Hoe is dat? Hoe gaat Hij in ons leven? Over die vragen gaat het in zondag 12. Waarom heet de Here Jezus 'Christus' en waarom word jij christen genoemd? Die twee namen hebben alles met elkaar te maken. Christus wil dat je christen bent en je kunt geen christen zijn zonder Christus. En de band tussen Hem en ons wordt gelegd door de Heilige Geest die wij van de Here ontvangen. De Heiligen Geest die in Christus woont en in ons. Zo wil de Here Jezus in ons leven: door de Heilige Geest.

DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST.

1. Dan ga je Hem belijden.
2. Dan ga je voor Hem leven.
3. Dan ga je met Hem regeren.

1. DAN GA JE HEM BELIJDEN.

Leeft de Here Jezus in ons? Dat is de belangrijkste vraag van ons leven. Daarmee is het geloof gelijk ook heel intiem. Je kunt niet dichter bij elkaar komen. Dichterbij dan 'in elkaar' is onmogelijk. Zo intiem wil de Here met ons zijn, dat Hij in ons is en dat Hij alles met ons deelt.

Dat is het werk van de Heilige Geest. In het doopformulier wordt van dat werk gezegd: Hij eigent ons toe wat wij in Christus hebben. Dat is heel kernachtig gezegd. Wat de Here Jezus heeft gedaan dat maakt de Heilige Geest tot ons eigendom. De Here Jezus en zijn werk wordt van ons. Hij is niet dé verlosser. Door het geloof zeggen we Hij is MIJN verlosser, MIJN redder. Zoals je je vrouw omhelst: niet als een vréemde vrouw. Ze is JOUW vrouw. Je zegt MIJN liefste. Zo omhelzen we door het geloof de Here Jezus als grootste schat. Dat zeggen, die omhelzing, dat is het werk van de Heilige Geest.

Dan leert Hij je prachtige dingen over je zelf te zeggen. Luister maar naar Paulus. Hij zegt: 'ik ben met Christus gekruisigd.' Hij bedoelt niet dat hijzelf net als de Here Jezus aan het kruis gestorven is. Paulus bedoelt: de dood die de Here Jezus heeft ondergaan geldt ook voor mij. Die kruisdood is mijn dood. De Here betaalde voor de zonde. En dat heeft Hij voor mij gedaan. Door het geloof is zijn dood mijn dood geworden. Zo mag hij leven als een zondaar die van Gods oordeel is bevrijd. Door het geloof is de Here en zijn offer aan het kruis van mij. Ik ben van de Here Jezus en de Here Jezus is van mij. Zo gaat de Here Jezus in ons leven. En dat wordt bewerkt door de Heilige Geest.

En hoe maakt de Heilige Geest dat je dat gaat zeggen? Wat stel je je daarbij voor? Dan denk ik ook aan Paulus. Wat heeft hij zich niet tegen de Here Jezus verzet! Hij roeide de gemeente van de Here uit. Totdat zijn ogen open gingen. Hij ontdekte dat Jezus die hij vervolgde de beloofde Christus was. Zeg het maar met zondag 12: door God aangesteld en met de Heilige Geest gezalfd. Zoals Johannes de Doper het met eigen ogen zag: op wie de Geest neerdaalt en blijft, die zal dopen met de Heilige Geest. Bij Hem moet je zijn om de Heilige Geest te ontvangen. In Hem moet je geloven. Hij is de redder van je leven. De hoogste profeet en leraar die bekend maakt hoe God ons verlost. De Here Jezus. De Zoon van God.

De evangelist Johannes zegt dat Hij aan de boezem van de Vader is. Intiem met God de Vader. Niemand komt zo dicht bij God vandaan. Niemand kent de Vader zo goed als de Zoon. Paulus zegt ergens: in Christus zijn al de schatten van de kennis en de wijsheid van God verborgen.

Wil je God kennen? Er zijn veel profeten geweest. Ze maakten allemaal iets van Gods plannen bekend. De Zoon van God gaat er ver boven uit. Hij heeft álles gezegd wat God aan ons bekend wilde maken. Alles wat wij moeten weten om behouden te worden.

Er zijn ook allerlei concurrenten. Denk b.v. maar aan Mohammed, de grote profeet van de Islam. Hoe groot ze hem ook vinden, hij haalt het niet bij Christus. Want hij is niet de Zoon van God. Sterker nog, hij betwist zelfs dat God een Zoon heeft die onze verlosser is. De Here Jezus is en blijft onze hoogste profeet en leraar. En Hij moet in ons leven. Hij moet in ons leven door zijn woord. Door zijn wijsheid. Door zijn evangelie. Hij wil met zijn woorden in onze gedachten wonen. Hij wil in onze gevoelens wonen. Hij wil wonen in onze woorden. De Heilige Geest wil met dat evangelie bewerken dat wij het evangelie op onszelf betrekken: MIJN verlosser, Ik ben gekruisigd. Zo wil Hij met dat evangelie ons leren denken en leren voelen en leren spreken. Niet voor niets zegt Paulus ergens anders dat het Woord van God rijkelijk in ons moet wonen. Want met en door het Woord van God, het Woord wil die hoogste profeet in ons zijn.

Daar komt het op aan. En dan kan het niet anders, of dat zal te merken zijn. Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Onze hoogste profeet maakt ook ons tot profeten die het woord van God kunnen spreken en die daarom ook de Here Jezus belijden als heiland en zaligmaker.

Leeft Christus in ons? Dat kan alleen als zijn woord in ons woont. Anders kun je niet over Hem spreken. En als Hij in je leeft kun je ook niet over Hem zwijgen.

2. DAN GA JE VOOR HEM LEVEN.

Als de Here Jezus in je leeft dan wordt je leven getekend door het kruis. Dat kan niet anders. Paulus is met Christus gekruisigd. Dat is ook in zijn leven te merken. Hij leeft niet meer voor zichzelf maar voor God. Zijn leven is gevuld met het dienen van de Here. Dat kan niet anders. Zondag 12 laat dat zien met het priesterwerk van de Here.

Hij is onze Hogepriester. Zo heeft Hij zijn werk gedaan. Hij bracht het offer voor onze zonden. Hij offerde niet een geit of een bokje of een ander dier. Dat deden alle andere priesters van het volk van God. Die offers hadden maar één boodschap: de zonde moet worden weggedaan. Dat kan niet zomaar. De straf voor de zonde moet gedragen worden. En die straf heeft de Here Jezus gedragen doordat Hij zijn leven offerde aan het kruis. Zijn hele leven was één groot offer. Je ziet het al in zijn geboorte: Hij offerde zijn hemelse heerlijkheid op om te liggen in een voederbak. Hoe snel moest Hij niet vluchten toen Herodus lucht van zijn geboorte kreeg. Het liep uit op kruisdood op Golgotha. Zijn hele leven was één groot offer om onze zonden te verzoenen.

Met Christus gekruisigd. Dat offer wordt ons eigendom. Maar dan gaat het kruis ook onze gedachten vullen. Het kruis gaat ons gevoelsleven sturen. Het zet een stempel op onze daden. Als Hij zich offerde kunnen wij ons daar toch niet te goed voor voelen? Je laat in je leven zien dat je dankbaar bent voor wat de Here Jezus heeft gedaan. Een levend dankoffer, zegt zondag 12. Dat komt uit Rom 12. Daar zegt Paulus dat wij onze lichamen als een levend dankoffer moeten geven. Dan denkt hij niet direct aan het opofferen van ons leven in de dood. Dat kan. Dat heeft de Here Jezus zelf gezegd. Ze hebben Hem gedood. Dan kunnen ze dat ook met jou doen als je in Hem gelooft. In ons land lijkt dat risico niet zo groot. Maar wij moeten evengoed ons leven aan de Here offeren: een levend dankoffer. Een offer dat we brengen doordat je de Here dient. Dat zie je toch bij de Here Jezus? Hij was gehoorzaam aan God. Hij deed wat God in zijn wet zegt. Daar hield Hij zich aan. Daarom konden we ook geen aanklacht tegen Hem vinden. Doen wat God zegt, dat was zijn eten en zijn drinken. Zo zei Hij het zelf: 'Het is mijn eten om de wil te doen van Hem die mij gezonden heeft.' Daar bad Hij ook om. 'Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschiede.' Zo heeft Hij zijn leven geofferd voor onze ongehoorzaamheid en onze onwil in de wil van God te doen.

Als die Here in ons leeft – wat zal er dan in ons leven gebeuren? Waar zulk je dat aan merken? Als het kruis van de Here je gedachten en gevoelens vult kan het niet anders of je gaat ook God dienen. Je gaat ook je eigen wil aan de kant zetten. Je eigen plannen en idealen ga je ondergeschikt maken aan Gods bedoeling. Dan merk je wel dat het vechten is. Wat is er nog veel in ons hart en in onze gedachten wat zich tegen God verzet. Gods

wil kan zomaar een streep halen door onze plannen en onze wensen. Het kost ons dan zoveel om onszelf te verloochenen. Leeft de Here in ons? Dat kan alleen doordat we net als Hij leren bidden: Vader, help mij om mijn wil te verloochenen en uw wil te doen. Laat door de kracht van de Geest de Here Jezus in mij leven zodat ik vanuit het diepste van mijn hart voor U zal leven. En dan wordt je nederig zoals de Here Jezus dat was. Nederig tegenover God en tegenover je naaste. Denk maar aan die keer dat Hij de voeten van zijn discipelen waste. Hij wilde de minste zijn omdat wij zo vaak de meeste willen zijn. En onze naaste liever gebruiken dan dienen. Je leven offeren aan de Here, het geeft een leefstijl die laat zien dat je in de Here gelooft. Christus die in ons leeft – dat wordt zichtbaar in de keuzes die je maakt. Denk maar aan Mozes. Hij kon genieten van de zonde van Egypte. Maar hij koos voor de smaad van Christus. Christus die in ons leeft – dan kun je met allerlei zaken die de wereld normaal vindt niet mee doen. Je kunt niet genieten van de zonde, van een leven waarin met God geen rekening gehouden wordt. Hij heeft je toch van de zonde verlost! Christus in ons, dan kun je midden in deze wereld alleen maar bidden met het gebed bij het avondmaal: geef dat wij niet meer in onze zonden leven, maar Hij in ons en wij in Hem.

3. DAN GA JE MET HEM REGEREN.

Zo gaat de Here ook als koning leven in ons. Als de woorden van de Here in je wonen, en als je jezelf geeft om de Here te dienen, dan verzet je je tegen de zonde en tegen de duivel. Je gaat op een andere manier leven. Met de Here als koning ga je leven zoals God het bedoeld heeft. Hij gaf ons deze wereld om voor te zorgen. Om de dingen die Hij gemaakt heeft voor Hem te beheren. Door het geloof in de Here Jezus ga je dat weer doen. In de bijbel wordt dat beheren genoemd: 'regeren.' Zo is de Here Jezus gekomen om koning te zijn. Koning in het huis van David. Het was niet voor niets dat Hij geboren werd in Betlehem. Zo is Hij gestorven aan het kruis: de koning der joden. Maar Gabriël zei tegen Maria: aan zijn koningschap komt geen einde. Alle koningen zijn gestorven. Maar deze koning stond op uit de dood. Hij is koning in het eeuwige koninkrijk van God. Zo wil Hij ook in ons leven: als koning die ons leven beheerst. En als Hij dat doet maakt Hij ons ook tot koning en koningin. Mensen die op een verantwoorde manier omgaan met wat God hen in handen geeft.

Zo mag je bezig zijn – door het geloof in Christus. Je mag bezig zijn met een vrij geweten. Want Christus heeft je van zonde en schuld verlost. En

met deze koning heb je een prachtige toekomst. Want er komt geen einde aan zijn regering. Er komt dan ook geen einde aan jou als Hij je regeert. In plaats van een einde mag je straks met Christus over alle dingen regeren. Na dit leven, als de duivel is weggedaan, een nieuwe wereld, waarin je voor altijd met Christus zult zijn. Hij in ons en wij in Hem. Een wereld, oneindig veel mooier dan die we nu kennen. Een wereld om met hart en ziel bezig te zijn voor onze God – ieder z'n eigen plaats, ieder z'n eigen taak. Maar allen verenigd in hartelijke dienst – samen met Christus.

Leeft de Here Jezus in ons? Dat is noodzakelijk om in die toekomst te delen. En de Heilige Geest wil dat in ons bewerken – door het geloof waardoor je vertrouwt. op de Here Jezus, de redder van je leven.
Amen.