

ONZE HEMELSE VADER ZORGT VOOR ALLE DINGEN

Liturgie

Votum en groet

Zi: Psalm 118:1.5

Gebed

Schriftlezing: Gen. 22:1-19

Zi: Psalm 33:2

Schriftlezing: Gen: 50:17-21:

Zi: Psalm 33:4.7

Preek: HC 10

Zi: Ld 429:1.2.3

Credo: Gez. 179b

Gebed

Kollekte

Zi: Gez. 115:1.2

Zegen

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Abraham ging zijn zoon offeren. Wie doet hem dat na?

Zouden jullie zoiets doen, jongens en meisjes? Zou u uw kind offeren?

Het was z'n enige zoon. Al hadden wij tien kinderen dan nog zouden we er niet één van offeren. Hoe kon Abraham dat doen?

Wees maar blij dat je die opdracht niet van de Here krijgt. Of moet ik zeggen: je krijgt die opdracht niet op die manier. De Here kan ook zelf één van je kinderen wegnemen. Of een andere geliefde. Laat Hij je dan ook niet een offer brengen? De Here laat zoveel gebeuren. Een ziekte die je krijgt. Armoede waarin je leeft. Het werk dat je doet kan Hij wegnemen. Zondag 10 noemt een paar voorbeelden: droogte waardoor er niets groeit. Ziekte, armoede. Het zijn voorbeelden. Je kunt ze allemaal zelf wel aanvullen. Hoe kan God dat doen? Hoe kan Hij je zulke dingen laten dragen? Vraagt Hij daarin niet veel offers van ons?

Abraham offerde zijn zoon. In Hebr. 11 staat dat hij dit door het geloof deed. Dat hij met Izaak op reis ging en hem op het altaar legde zegt iets over zijn geloof.

Als God iets van jou vraagt, als Hij je iets te dragen geeft – draag je dat dan ook door geloof? Daar gaat zondag 10 over. Daar zeggen we dat we geloven dat God voor alle dingen zorgt. Hij doet dat door zijn vaderhand. Dat mogen we vanmiddag opnieuw leren geloven.

ONZE HEMELSE VADER ZORGT VOOR ALLE DINGEN.

1. door zijn kracht.
2. in zijn liefde.
3. tot zijn eer.

1. Onze hemelse Vader zorgt voor alle dingen door zijn kracht.

Dat was een moeilijke vraag! 'Vader, waar is het lam?' Dat vraag Izaäk. Hoe oud hij was weten we niet. In elk geval oud genoeg om te zien dat er iets niet klopt. Ze gaan offeren maar ze hebben geen lam bij zich. Hoe kan dat?

Wat moet Abraham nu zeggen? 'Izaäk, je weet het nog niet maar ik ga jou offeren?' Kan hij er maar beter wat om heen draaien? Moet hij de harde boodschap zachtjes verpakken? Abraham zegt iets anders. 'God zal zichzelf van een offerlam voorzien, m'n jongen.' Nee, hij zegt niet wat Paulus in Rom. 4 schrijft en wat er in Hebr. 11 over hem staat. Dat hij dacht dat God ook een dode Izaäk weer levend kon maken. Daar vertrouwde hij op. Maar dat zegt hij niet. Zou dat voor de jonge Izaäk misschien te moeilijk zijn geweest? Abraham legt het niet allemaal uit. Hij wist zelf ook niet hoe het zou gaan. Hij geeft antwoord zoals je dat aan een kind geeft: eenvoudig, duidelijk en vooral gelovig: God voorziet zelf in een lam. De Here zal er voor zorgen. Het is een belijdenis van zijn geloof. Dat geeft rust. Hoe moeilijk het offer ook is dat God vraagt, Hij zorgt zelf voor een lam.

Zondag 10 doet eigenlijk hetzelfde. Het is ook een geloofsblijdenis. Je kunt allerlei vragen stellen over God, hoe Hij de wereld regeert. Hoe God precies te werk gaat. Daar heeft zondag 10 het niet over. Wel komt dat ene woord van Abraham er in terug: God zal voorzien. Gods voorzienigheid. God zal voor een lam zorgen. Zondag 10 zegt: God zorgt voor alles. Alle dingen zijn in zijn hand.

Stelt dat je niet gerust? Meer dan wanneer je precies zou weten hoe God te werk gaat? Je zit op school. Je doet je best. Toch lukt het niet zo goed. Maar de Here zorgt toch voor alles? Je krijgt maar geen verkering. Daar kun je mee zitten. De Here zorgt toch? Hij zal je haar of hem wel laten ontmoeten. En als het niet zijn bedoeling is dat je trouwt zal Hij op een andere manier heus wel voor je zorgen. Je baan staat op de tocht. Daar kun je over inzitten. Maar de Here zorgt. Je weet dat je niet beter wordt. Ook daarin zorgt de Here voor je. En als je bang bent dat je dement wordt. Of als je aan het einde van je leven je man of vrouw moet loslaten. Of je hebt zorgen over je kinderen of over de kerk. Wat moest je als de Here niet

voor alles zorgt? Alle schepselen zijn in de hand van God. Hoe sterk moet God zijn. Zo machtig. Almachtig. Je begrijpt het niet. Maar Hij zorgt wel!

De Here zal voor een lam zorgen, zei Abraham En er wás een offerdier! Ook toevallig. Was het ergens weggelopen? Verdwaald? Het zat vast in de struiken. Menselijk gezien zeg je toevallig. Er gebeurt veel wat in onze ogen toevallig is. Maar door het geloof zeg je: dat is Gods antwoord op de geloofsbelijdenis van Abraham. Zo machtig – Hij zorgt ervoor. En dat doet Hij ook als je leven ellendig is of als mensen je leven ellendig maken. Zo ging het toch met Jozef? In een put gegooid. Meegesleurd achter een kameel. Verkocht aan Potifar. De gevangenis in. Vergeten door de schenker. Tenslotte onderkoning van Egypte. Wat een ellende door de misdaad van zijn broers! We kennen zijn geschiedenis allemaal. En wat zijn ze bang dat Jozef hen betaald zal zetten. Ze weten drommels goed wat hun misdaad was. En dan zegt Jozef: God heeft jullie misdaad omgekeerd ten goede. Hij ziet de hand van God.

Nee, hij praat de misdaad niet goed. Hij zegt niet dat ze achteraf gezien het goed gedaan hebben. Hun zonde was hun zonde. Het was niet goed te praten wat ze gedaan hadden. Maar Jozef zegt wel God is zo machtig dat Hij zelfs zulke misdaden aan kan. Hij is zo sterk dat Hij het kan ombuigen zodat het mee werkt aan het goede. Zelfs wat slechte mensen doen gaat niet buiten Hem om. Al ben je Gods vijand, al werk je de Here tegen, God is het die regeert. Hij voert zijn plannen uit. Hem hou je nooit tegen. Hij maakt het kwade goed.

Wees dus maar gerust! Niet omdat je God begrijpt of omdat er geen vragen zijn. Wees maar gerust omdat Gods kracht en macht zo groot is dat Hij voor alle dingen zorgt. Jouw leven, heel deze wereld, wat er ook gebeurt het goede en het kwaad, God heeft het in zijn hand. Niets kan zich roeren of bewegen zonder zijn wil.

2. Onze hemelse Vader zorgt voor alle dingen in zijn liefde.

Wees maar gerust. Want God heeft je lief. En er is niets wat die liefde ongedaan maakt. Dat zegt zondag 10. Niets kan ons scheiden van de liefde van God. Vertrouw daar maar op, ook als het lijkt alsof die liefde er niet is.

Zie je Gods liefde als het slecht met je gaat? Is dat Gods liefde, als je je baan verliest? Als je het op school niet gaat? Zie je liefde in die ziekte? Dat

ongeluk. Die ramp? Het lijkt soms eerder dat God je vergeet dan dat Hij in liefde aan je denkt. Toch heeft Hij je lief. Een moeder die thuis voor alle dingen zorgt doet dat uit liefde voor haar man en haar kinderen. Zo zorgt God voor de huishouding van deze wereld uit liefde voor zijn huisgezin. Zijn volk. Kijk maar naar dat lam waar God voor zorgde.

Abraham moest zijn zoon offeren. Dat was een onbegrijpelijke opdracht. Of niet soms. Hoe kon God dat vragen? Hij had gezegd dat Izaäk tot een groot volk zou uitgroeien. Een prachtige belofte. Je mag wel zeggen: daar hoorde je de liefde van God in. Wat waren Abraham en Sara daar blij mee! God was goed voor hen. En nu zouden ze Izaäk verliezen. Als hij geofferd werd zou hij natuurlijk nooit een groot volk worden. Een onmogelijke opdracht. Daar zie je Gods liefde toch niet in. Was die liefde voorbij?

Abraham geloofde. God zou zelf voor een lam zorgen. Dat deed God ook. Izaäk kon van het altaar afkomen. In zijn plaats werd die ram erop gelegd, geslacht en verbrand. Izaäk mocht leven. Ze hoefden hun zoon niet te missen. Het nageslacht dat God beloofd had kon komen. En dat allemaal door het lam dat God zelf in de plaats van Izaäk gaf. God zorgde. Door zijn kracht bracht Hij dat lam zorgde op het goede moment op de goede plaats. Zijn liefde hield niet op. Wanneer je op Hem vertrouwt laat Hij je niet in de steek. Al was het nog zo onbegrijpelijk wat Hij zei, toch zorgde Hij in liefde en trouw.

Als Abraham en Sara daarna hun zoon zagen, van hun kind genoten, zouden ze niet gedacht hebben aan dat lam dat in zijn plaats geofferd werd? Een lam in de plaats van Izaäk. Denk je dan niet aan de Here Jezus? Het grote Lam van God dat in onze plaats werd geslacht? Het Lam dat God uit liefde gegeven heeft. Het offer waardoor wij delen in de liefde en de zegen van God.

Abraham mocht al zien waar het evangelie zo vol van is: God heeft ons lief in Jezus Christus die in onze plaats werd gedood. Die onze straf heeft gedragen. Daar zie je de liefde van God. En dat Hij met al zijn macht in liefde voor zijn kinderen zorgt.

Nee, denk niet dat je nu altijd de liefde van God zomaar ziet. Kijk maar eens naar Jozef. Wat zal hij gedachte hebben toen hij in de put zat? Zou hij de liefde van God hebben gezien toen ze hem verkochten? Zag hij het als een bewijs van Gods liefde toen hij in de gevangenis werd gegooid? Hoe

Jozef alle ellende heeft ondergaan weten we niet. Het was ongetwijfeld een jarenlange beproeving voor zijn geloof. Maar hij zegt tegen zijn broers: God heeft jullie slechte plan ten goede gekeerd om een groot volk in leven te houden. Nota bene. De broers deden hun zonde. Jozef onderging jarenlange ellende en verdriet. Maar God was intussen bezig om de redding van zijn volk voor te bereiden. Hij wilde Jakob en zijn zonen de hongersnood laten overleven. Niemand zag het maar God liet alles meewerken voor de redding van zijn volk. Want dat had Hij lief. Zoals Paulus dat later zegt: alle dingen werken mee ten goede voor hen die God liefhebben. Zo zorgt de Here: Wat zijn liefde wil bewerken ontzegt Hem zijn vermogen niet.

Let daarom steeds op de Here Jezus! Er is zoveel wat je niet begrijpt. Wat God doet is voor ons veel te groots. Je kunt er allerlei vragen over hebben. En dan kun je aan de liefde van God gaan twifelen. God geeft zijn liefde in Christus. Naar Hem moet je kijken. Dat Lam dat in onze plaats is geslacht. Zou God die zijn Zoon voor ons overgaf niet in liefde voor ons zorgen? Daar mag je gerust over zijn. Bij de Here Jezus mag je het steeds weer leren: wat er ook gebeurt, hoe het ook gaat, God zorgt voor alle dingen. Ook voor mij. Hij zorgt in de onbegrijpelijke opdrachten. In moeilijke omstandigheden, in zorgen. Moeite en verdriet. Niets kan mij van zijn liefde scheiden.

3. Onze hemelse Vader zorgt voor alle dingen tot zijn eer.

Dan mag je God de eer geven. De Here zorgt. Je weet dus waar alle goede dingen vandaan komen. Wat je krijgt spreekt helemaal niet vanzelf. Daar is de Here Jezus voor gestorven. Wees dan maar dankbaar voor alle goede dingen die je krijgt. Geef God de eer die Hem toekomt.

Als het slecht met je gaat, wees dan geduldig. Niet in een soort van doffe berusting en machteloosheid omdat het nu eenmaal niet anders is. Ook niet met kritiek op God en boosheid. Nee, laat God zijn gang maar gaan. Geef Hem de tijd om dingen die je nu niet begrijpt duidelijk te maken. Zoals Jozef er ellendig aan toe was en achteraf kon zeggen hoe groots de Here was in zijn liefde en zijn zorg. Hij kon God de eer geven. Hoe vaak gaat het niet zo dat je als mens achteraf zegt dat de moeiten die we doormaken tot zegen zijn geweest? Zoals dat wel eens gezegd wordt: we zijn er niet minder van geworden. Eerst zie je het niet. Maar als je vasthoudt aan de Here Jezus dan zal wat je doormaakt tot zegen zijn. Wonderlijk: je leidt

verlies. Toch maak je winst. Dat kan God alleen. Als je daar geduldig op wacht heb je reden om de Here te prijzen om de winst die Hij je geeft. Kijk zo dan ook naar de toekomst: in vertrouwen. Je weet nog niets over morgen en over overmorgen. Hoe zal het gaan? Abraham wist niet hoe alles zou gaan. Maar dit beleet hij: de Here zal er zelf voor zorgen. Zo zal de Here ook voor u zorgen en voor jou. Wij hoeven het nog niet te weten. We kennen zijn liefde toch? Hij zal wel zorgen. Leef dan dankbaar, geduldig en vol vertrouwen. Zo mag je leven tot eer van God, onze hemelse Vader die voor alle dingen zorgt.

Amen